



Nieuwsbrief van de Stichting Nederlandse Vrienden van de Kerk van Parijs – Parijs Plus

Voorjaar 2016

Wij, het bestuur en de promotieleden van de Stichting Nederlandse Vrienden van de Kerk van Parijs, zetten zich in om fondsen te verwerven ter financiële ondersteuning van onze zuster gemeente, de Nederlandse PKN kerk te Parijs. Deze kerk is destijds opgericht door de classis Dordrecht en de Eglise Réformée Néerlandaise (ERN).

De classis Dordrecht heeft ons in 2014 bericht dat stichtingen als de onze niet meer in hun beleid passen en heeft ons verzocht om de statuten te wijzigen zodat zij geen verantwoordelijkheid meer dragen voor onze Stichting. Alhoewel wij dit als Bestuur zeer hebben betreurd, hebben wij na goed overleg met de mede-oprichter, de ERN, besloten tot deze statutenwijziging.

Het Bestuur van de Stichting heeft daartoe op 21 maart 2015 het besluit genomen genoemde statutenwijziging conform de door onze notaris in Dordrecht voorgescreven richtlijnen en procedures uit te voeren.

Het Bestuur van onze Stichting heeft mevrouw C. (Coks) Seldenthuis-Van Nes uit Klaaswaal bereid gevonden om zitting te nemen in ons Bestuur als secretaris. Het Bestuur bestaat nu uit Coks Seldenthuis-Van Nes, Aart van Joolingen, Wout de Korte en Henk Grethe. Het Comité van Aanbeveling bestaat uit Ds. Aafke Zaal, Ds Henk Spoelstra, Ds Rienk Lannooy en de heer Piet Delhaas. (oprichter van PP en oud-voorzitter)

Het Bestuur heeft een nieuwe folder (3-luik) ontworpen en er zal ook power point presentatie worden gemaakt voor de promotiedoeleinden. Daartoe willen we gebruik gaan maken van de verschillende netwerken van het genoemde Comité van Aanbeveling, om zodoende onze fondswerving voor de ERN een bredere basis te geven.

De ERN en het Bestuur van PP hebben genoemde leden van het Comité uitgenodigd om op 4 mei 2016 met ons van gedachten te wisselen over onze toekomstige plannen en nader met elkaar kennis te maken. Op 5 mei kan de gemeente tijdens onze buitendag dan ook over de nieuwe plannen worden geïnformeerd.

Henk Grethe
5 april 2016

Promotieteam Parijs Plus, wat doen wij :

Wij verzorgen jaarlijks een mailing naar redacties van kerkbladen en diaconieën en andere bronnen. Van de giften die wij ontvangen stellen we een doel voor een jaarlijks over te maken bedrag aan de Nederlandse Kerk van Parijs.

Wij heten u alvast van harte welkom als nieuwe gever. Wij hopen dat u zich bij onze trouwe donateurs wilt voegen.

Zie onze informatie aan het einde van deze nieuwsbrief. Naast het schrijven en versturen van brieven vergadert het promotieteam 7 keer per jaar in nauwe samenwerking en overleg met de leden vanuit Frankrijk. En één of twee keer per jaar is er ook een bezoek aan deze kerk, in het bijzonder tijdens de startzondag in September.

Dit jaar zullen we presentaties gaan verzorgen van ons werk in samenwerking met de Kerk van Parijs. Er wordt nog aan gewerkt.

We kunnen nog steeds op ons oud-lid Ruud Broekhuijsen rekenen voor het **inzamelen van het "Oud Geld"**. Wie weet heeft u nog wat liggen in een la of ligt er iets bij de diaconie van uw kerk.

Heeft u in het voorjaar plannen om naar Parijs te gaan, schroom dan niet op zondag naar de kerk te gaan. De diensten zijn altijd Nederlandstalig, de dominee Chantal Schaap en de gemeenteleden spreken uw taal en de koffie of thee wordt u / jou na de dienst van harte aangeboden.

Meer informatie over de diensten vindt u op de website van de ERN (Eglise Réformée Néerlandaise) ern.paris.free.fr.

Adressen en bankrekeningnummers vindt u achteraan op deze Nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,
Promotieteam Parijs Plus

Aart van Joolingen, Coks Seldenthuis-van Nes, Gé Bolland-Somsen, Ali v. Eerde-Steenbergen en Wil de Graaf-Krijger.

Een woord van de voorzitter Aart van Joolingen

2016 is goed begonnen met een paar mooie giften. Maar wij willen ons dit jaar weer inzetten om de Nederlandse Kerk in Parijs (ERN) nog meer bekend te maken in Nederland. Daarom zijn wij bezig met een nieuwe folder en een nieuwe presentatie. U kunt ons uitnodigen om binnen uw kerk of andere organisatie wat meer te weten te komen over de Nederlandse kerk van Parijs.

Verder hebben wij vorig jaar de statuten opnieuw opgesteld. Dit was nodig omdat de classis Dordrecht de banden met de stichting door wilde snijden. Dat heeft weinig invloed op het werk van de stichting. Maar onze inzet en uw giften blijven nodig.

Verder is het bestuur er in geslaagd om een nieuw comité van aanbeveling bij elkaar te brengen. Voor de kerk van Parijs zijn het oude bekenden namelijk:

- dhr. Piet Delhaas;
- ds. Henk Spoelstra;
- ds. Rienk Lannooy;
- ds. Aafke Zaal.

Het nieuwe comité van aanbeveling is op 4 en 5 mei aanwezig op de buitendag van de Nederlandse Kerk te Parijs. Graag ontmoeten zij de mensen van de kerk van Parijs. Een mooie kennismaking en hopelijk het begin van een mooie samenwerking.

Het werk voor de kerk van Parijs is voor mij inspirerend omdat één van de doelen van deze kerk is, waar nodig, Nederlanders te steunen die in Frankrijk wonen en toch de band met Nederland niet kwijt willen raken. En ook om een plaats te bieden voor hen die tijdelijk in Parijs en omgeving verblijven. De kerk zorgt voor een band onderling. Het is het waard om dat meer bekend te maken. Wij zijn nog op zoek naar nieuwe teamleden voor de stichting. Neem gerust contact met ons op via ons secretariaat. Wij zoeken vooral mensen die wat bedreven zijn met het onderhouden van de website en de sociale media.

Vriendelijke Groet,
Aart van Joolingen

Bijdrage van de Nederlandse Kerk te Parijs

Vanuit de Pastorie van de ERN

In maart bracht het Nederlandse koningspaar een officieel staatsbezoek aan Frankrijk. Tijdens dit bezoek was er ook gelegenheid om kennis te maken met de Nederlandse gemeenschap in Frankrijk. Een aantal leden van de ERN waren hierbij aanwezig en hebben Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima ontmoet. Het was een bijzondere ontmoeting, waarbij het Koningspaar de gelegenheid heeft gehad om kennis te maken met de ERN.

Datzelfde weekend was het koor Salem uit Ridderkerk in Parijs en heeft tijdens de dienst van zondag 13 maart jl. gezongen in onze kerk. We danken nogmaals Salem voor haar medewerking.

Verder zijn er de vaste activiteiten, de gesprekskringen, de literatuurkring waar onder andere onlangs gesproken is over een boek van ds. Piet Schelling, *Vreemd en Bizar, lastige Bijbelverhalen*, een boek van Frédéric Lenoir, *De wereldziel*. We hebben ook een film over het leven van Maarten Luther gekeken.

Donderdag 5 mei, Hemelvaartsdag, is onze jaarlijkse buitendag. We komen samen voor een dag in de buitenlucht. We beginnen met een korte dienst, er is gelegenheid om elkaar te ontmoeten, samen te eten. Kindernevendienst voor de kinderen. En dit jaar ontvangen we een aantal leden van Parijs Plus en leden van het comité van aanbeveling om kennis te maken en om met elkaar van gedachten te wisselen.

We organiseren binnenkort een ontmoeting voor de ouders in onze gemeente. Er zal een kerkdienst zijn waarin we bekende liederen uit het liedboek zullen zingen. Na de dienst wordt er in de pastorie gezorgd voor een high tea. Er is gelegenheid om elkaar weer eens te ontmoeten, bij te praten en herinneringen op te halen.

Er zal ook een wine & dine georganiseerd worden. Onder het genot van een hapje en een drankje is er de gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Als Nederlanders onder elkaar is het altijd leuk om onze ervaringen en belevenissen uit te wisselen over het leven in Parijs. Een mooie gelegenheid om tips & tricks uit te wisselen!

Kijkt u voor meer informatie op www.ernparis.fr.

Met vriendelijke groet,
Ds. Chantal Schaap
Predikant

Salem groet u !

Beste Mensen,

Op 11,12 en 13 maart jl. heeft ons Interkerkelijk koor Salem uit Ridderkerk een bezoek gebracht aan Parijs ter gelegenheid van ons bijna 30-jarig bestaan. We hebben genoten van de highlights en het prachtige weer. Voordien hadden we al contacten kunnen leggen met de Nederlandse kerk aldaar, de ERN, en zo mochten we op 13 maart de dienst met onze zang opfleuren, o.l.v. dirigent Dirk Zwart. De akoestiek was uitstekend en daardoor klonk onze koorzang prachtig. Wel zagen wij dat er nodig wat onderhoud nodig is om het allemaal weer wat frisser en moderner te maken. Ook de babyvleugel was van slechte kwaliteit en enkele toetsen gaven ook geen toon meer, dat was lastig voor onze dirigent om daar op te spelen. We kwamen van ver en hadden daardoor ook meer bezoekers verwacht, maar de mensen die er wel waren, waren bijzonder gastvrij voor ons wat we erg waardeerden. Dus mochten we weer naar Parijs gaan en zijn we welkom.... dan komen we gewoon weer bij jullie zingen! Van onze kant heel veel dank voor de genoten gastvrijheid.

Bijdrage van onze penningmeester W. de Korte

Het doel van onze stichting is "fondsenwerving voor de ERN". Al sinds de oprichting hebben we elk jaar een bedrag van meer dan 10.000 € kunnen overmaken. Daar zijn we onze donateurs heel dankbaar voor, want het is dankzij hun bijdragen dat wij er elk jaar opnieuw in slagen onze financiële doelstelling te halen.

Wel moeten we constateren dat we het streefbedrag al sinds een aantal jaren niet hebben kunnen verhogen. De in 2015 ontvangen giften dekken ongeveer onze bijdrage aan de ERN, maar de exploitatiekosten moeten betaald worden uit de reserve. Daar teren we dus elk jaar op in. Gelukkig hebben we – dankzij uw giften – nog enige reserve, maar die is niet oneindig.

Bovendien voorzien we een daling van onze inkomsten. Vorig jaar heeft de PKN classis Dordrecht de banden met onze stichting verbroken, waardoor we vrezen dat ook giften van diaconieën uit het verleden niet gecontinueerd zullen worden. Anderzijds biedt deze ont koppeling mogelijkheden om op een creatieve manier meer dan voorheen "de markt op te gaan" om nieuwe inkomstenbronnen aan te boren. Maar dat vergt

investeringen die voorlopig geen geld opbrengen, immers “de kost gaat voor de baat”.

Als gevolg van de invoering van de nieuwe privacyregels door de banken worden op de afschriften geen adresgegevens meer vermeld. Dit heeft weer tot gevolg dat ik onze donateurs geen bedankbrieven meer kan versturen, zoals altijd de gewoonte is geweest. Dit is geen teken van gebrek aan dankbaarheid, maar eenvoudig een onmogelijkheid. Weest u ervan overtuigd dat uw bijdrage, hoe klein ook, van harte welkom is. Johan Cruyff bedacht al dat elk nadeel ook een voordeel heeft. Voor ons betekent het niet versturen van bedankbrieven een besparing op postzegels.

Ik realiseer me heel goed dat wij niet de enigen zijn die met financiële tegenvallers te maken hebben. Maar duidelijk is wel dat we alle zeilen moeten bijzetten om het tij de keren. Uw financiële bijdrage hebben we daarbij meer dan ooit nodig. Daarom doe ik een beroep op u om Parijs Plus, en daarmee de Nederlandse kerk van Parijs, met een gift te gedenken.

Wij beschikken over twee bankrekeningen: NL36 INGB 0007 7900 24 en NL39 INGB 0671 3615 38, beide t.n.v. Stichting Nederlandse Vrienden van de Kerk van Parijs te Triel-sur-Seine.

Onze stichting is ANBI gecertificeerd; uw giften kunnen dus in aanmerking komen voor belastingvermindering.

Wist u dat :

Nederland goed vertegenwoordigd is in Frankrijk? Allereerst door de **Nederlandse Ambassade te Parijs** en verder door allerlei organisaties die Nederland en haar specialiteiten in kaart brengen door consulaire diensten en vereniging door het hele land.

Om te beginnen iets over de functie van **de Ambassade**.

- Vooruitgeschoven post van Nederland in Parijs met als opdracht de belangen van Nederland en Nederlanders in Frankrijk te behartigen.....

- Wij onderhouden de contacten met de Franse overheid.
- Wij vergroten de zichtbaarheid van Nederland in Frankrijk.

Cultuur speelt daarbij een belangrijke rol, vooral in Frankrijk. Onze collega's cultuur en communicatie zorgen voor de juiste programmering.

Nu even iets over de de Nederlandse residentie in Parijs Hôtel d'Avaray :

Het Hôtel d'Avaray, de residentie van Nederland in Parijs, is één van de visitekaartjes van het Koninkrijk in Frankrijk. De residentie wordt ook ter beschikking gesteld aan de Nederlandse bedrijven en organisaties voor het bevorderen van de Frans-Nederlandse samenwerking. (De residentie was het toneel in de film “Les Intouchables”).

De sfeer op de residentie kenmerkt zich door de combinatie van de klassieke Franse inrichting, meesterwerken van de Nederlandse kunstenaars en een rijkdom aan bloemen van de Nederlandse telers. Een eerste aanblik op de residentie is die vanaf de binnenplaats, voorbij de poort op de bekende Rue de Grenelle. De vertrekken bieden aan de achterkant toegang tot een grote Franse tuin.

Het Hôtel d'Avaray is sinds 1920 de officiële residentie te Parijs van de ambassadeurs van het Koninkrijk der Nederlanden. Het werd in 1718 in opdracht van Claude Théophile de Bésiade, markies van Avaray, door de architect Jean-Baptiste Le Roux ontworpen. De Nederlandse regering kocht het herenhuis van de directe nazaten van de familie Bésiade d'Avaray....

Leest u verder op de site van Nederlandse Ambassade te Parijs

Wat te doen dit seizoen in en om Parijs ?

Cultuur voor kinderen :

Bezoek met uw kinderen museum **Grévin** waar kinderen hun idolen kunnen ontmoeten uit stripverhalen of tekenfilms.

Centre Pompidou, biedt niet alleen moderne kunst met werken van Picasso, Matisse, Miro en Warhol, maar besteedt ook aandacht aan kinderen in het kindergalerie.

De route van de impressionisten

De impressionisten komen sinds de 2e helft van de 19e eeuw met een frisse kleurige wind over bestaande schilderkunst van die tijd. **Monet, Sysley, Pissaro, Cézanne, Van Gogh** of **Manet** schilderden hun impressies van Parijs en Île de France.

Zo kunt u de prachtige werken van deze schilders bewonderen in en om Parijs, in de Musée du Quai d'Orsay, de Musée de l'Orangerie (Monet, Cézanne, Matisse), ateliers op Montmartre, Chatou (Renoir), Auvers-sur-Oise (van Gogh). Beleef het ontstaan van het impressionisme in Barbizon vlakbij Fontainebleau.

Enkele tuinen in Parijs

Jardin Atlantique (15e arrondissement): metrostation Montparnasse-Bienvenüe ; een hedendaagse tuin boven het station.

Jardin des Plantes (5e arrondissement): metrostation Jussieu; Grande galerie de l'Évolution, broeikassen en een dierentuin.

Jardin des serres d'Auteuil (16e arrondissement): metrostation Porte Maillot + bus 244; een Franse tuin met (onder andere) een collectie orchideeën.

Jardin du Luxembourg (6e arrondissement): RER B Luxembourg; de ontmoetingsplek voor studenten van de Sorbonne.

Jardin du Palais-Royal (1e arrondissement): metrostation Palais Royal–Musée du Louvre; met zijn arcaden een historisch hoogtepunt uit de 19e eeuw.

Jardin Médiéval du musée du Moyen Âge (5e arrondissement): metrostation Cluny - La Sorbonne; voor een prachtige wandeling tussen middeleeuwse planten.

Informatie financiële ondersteuning

Uw financiële ondersteuning is van harte welkom.

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening NL36 INGB 0007 7900 24 of NL39 INGB 0671 3615 38 t.n.v. Stichting Nederlandse Vrienden van de Kerk van Parijs, 78510 Triel-sur-Seine (Fr.). De stichting is ANBI gecertificeerd.

In verband met de privacyregels mogen de banken in hun bankafschriften wél uw naam maar geen adresgegevens vermelden. Wij kunnen u dus niet bedanken voor uw donaties en zouden het op prijs stellen daarom uw adresgegevens te mogen ontvangen. Die kunt u doorsturen naar het secretariaat.

Heeft u nog oud geld ? Ook dat kunt u nog steeds bij ons inleveren ! Neem contact met ons op via de mail, of bel ons. Het adres van het secretariaat vindt u hieronder.

Voor meer informatie over de stichting *Parijs Plus* of het financieel ondersteunen van deze stichting (en daarmee van de gemeente te Parijs) kunt u terecht op de website van de stichting : www.parijsplus.nl, via

onze secretaresse : cksvn@live.nl of per tel. 0031 186572806.

Voor meer informatie over de *Nederlandse Protestantse Gemeente te Parijs* kunt u terecht op de website van de gemeente: <http://ern.paris.free.fr> of predikant.ern@gmail.com. En kunt u contact opnemen via telefoonnummer 0033 147023621.

Bezoekt u ook eens www.facebook.com/ERNParis, een pagina vanuit de gemeente die bedoeld is om te informeren en te inspireren.